

Τεντ Μπάντι

Ο γοητευτικός δολοφόνος

Ο Τεντ Μπάντι είναι ο διασημότερος Αμερικάνος serial killer.

Γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1946. Η έφηβη μητέρα του ήταν ανύπαντρη και για να αποφύγει το κοινωνικό στίγμα, παρίστανε την αδερφή του γιου της, τον οποίον μεγάλωναν οι γονείς της, δηλαδή οι παππούδες του.

Το είδωλο του μικρού Τεντ ήταν ο παππούς του, Σάμιουελ, που οι γείτονες και οι συγγενείς τον χαρακτήριζαν ως «ρατσιστή, αγροίκο, μισογύνη, βίαιο και μεθύστακα».



Ο Τεντ έμαθε την αλήθεια για την μητέρα του το 1968, όταν φοιτούσε στο πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον. Η συμπεριφορά του άλλαξε ριζικά. Μέχρι τότε ήταν ένας κοινωνικός νέος, άριστος φοιτητής και ερωτευμένος με τη Στέφανι Μπρουκς. Ξαφνικά όμως ο Τεντ παράτησε τις σπουδές του και αδιαφορούσε για το μέλλον του.

Η Μπρουκς δεν ανέχτηκε για πολύ καιρό τη συμπεριφορά του. Του ζήτησε να χωρίσουν και ο Μπάντι ένιωσε να χάνει τη γη κάτω απ' τα πόδια του. Πολλοί ψυχολόγοι που έχουν μελετήσει την υπόθεσή του, υποστηρίζουν ότι η απόρριψη της Μπρουκς ήταν η αφορμή που τον έσπρωξε στον πρώτο φόνο και όχι βέβαια η αιτία.

Μέχρι το 1973, ο Μπάντι είχε επανακτήσει τον έλεγχο της ζωής του. Συνάντησε ξανά την Μπρους το 1973, επανασυνδέθηκαν, αλλά το 1974, ο Μπάντι διέκοψε κάθε επαφή.

Την ίδια περίοδο, άρχισαν να εξαφανίζονται κοπέλες από το πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον. Δράστης ήταν ο Μπάντι που είχε χάσει τα λογικά του. Αφού τις βίαζε, τους έλιωνε το κρανίο με λοστό ή τις στραγγάλιζε.

Μετέφερε τα πτώματα σε δύσβατα σημεία του δάσους και τα έθαβε. Μετά επέστρεφε ξανά και ξανά, για να κάνει σεξ με αυτά, μέχρι που αποσυντίθονταν. Μερικές κοπέλες τις αποκεφάλισε και κρατούσε τα κρανία τους στο σπίτι του σαν τρόπαια.

Όλες είχαν μακριά, ίσια, καστανά μαλλιά με χωρίστρα στη μέση,



ακριβώς το ίδιο χτένισμα με την παλιά του αγάπη, την Στέφανι Μπρους

Ο Μπάντι σκότωσε 8 κοπέλες στην Ουάσινγκτον από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 1974 και άλλες 9 από τη Γιούτα και το Κολοράντο, μέχρι και τον Ιούνιο του 1975. Μόνο μία γλίτωσε, η 18χρονη Κάρολ Ντα Ροντς που κατάφερε να πηδήξει απ' το

κινούμενο αμάξι και να φύγει τρέχοντας. Η ΝταΡοντς ήταν και ο λόγος που ο Μπάντι οδηγήθηκε επιτέλους στη δικαιοσύνη.

Οι συλλήψεις και οι αποδράσεις

Η αστυνομία ασχολήθηκε πρώτη φορά μαζί του τον Αύγουστο του 1975, όταν τον σταμάτησαν και βρήκαν στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου περίεργα αντικείμενα, όπως μάσκες, λοστούς, χειροπέδες, παγοθραύστες και σχοινιά.

Ερεύνησαν περαιτέρω το παρελθόν του και κατάφεραν να τον συνδέσουν με την απόπειρα απαγωγής της Ντα Ροντς, βρίσκοντας τρίχες της στο αυτοκίνητό του. Η κοπέλα τον αναγνώρισε ως τον άντρα που της επιτέθηκε.

Ο Μπάντι συνελήφθη και τον Φεβρουάριο του 1976 καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξης. Ο Μπάντι δεν είχε δικηγόρο.

Υπερασπίστηκε τον εαυτό του και γι' αυτό έπαιρνε συχνά άδεια για να επισκεφτεί νομικές βιβλιοθήκες. Σε μία από αυτές τις επισκέψεις, στις 7 Ιουνίου 1977, κατάφερε να αποδράσει απ' το παράθυρο και κρύφτηκε στα δάση του Άσπεν.

Τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν ξανά μετά από έξι μέρες, στις 13 Ιουνίου. Στις 30 Δεκεμβρίου, απέδρασε ξανά και αυτή τη φορά, οι αρχές άργησαν να τον εντοπίσουν. Εγκαταστάθηκε στη Φλόριντα, κοντά στο Πανεπιστήμιο της πολιτείας και στις 15 Ιανουαρίου του 1978, διέρρηξε το σπίτι της αδελφότητας ΧΟ. Τα κορίτσια της αδελφότητας κοιμόντουσαν και ο Μπάντι βίασε και στραγγάλισε την 21χρονη Μάργκαρετ Μπόουμαν και την 20χρονη Λίσα Λέβι. Επιτέθηκε σε άλλες τρεις, οι οποίες επέζησαν.

Ο Μπάντι εξαφανίστηκε και στις 9 Φεβρουαρίου, απήγαγε και

σκότωσε την 12χρονη Κίμπερλι Λις. Τρεις μέρες αργότερα, τον εντόπισε η αστυνομία, καθώς προσπαθούσε να περάσει στην πολιτεία της Αλαμπάμα. Η δίκη του ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1979 και ο Μπάντι εκπροσώπησε πάλι τον εαυτό του. Αν και ταλαντούχος δικηγόρος, δεν είχε ούτε τις γνώσεις ούτε την εμπειρία για να αντιμετωπίσει μια τόσο δύσκολη υπόθεση.

Με τι επιχειρήματα άλλωστε. Ένα από τα πιο ατράνταχτα στοιχεία σε βάρος του, ήταν τα αποτυπώματα από τα δόντια του, που είχαν βρεθεί σε μερικά πτώματα.

Καταδικάστηκε σε θάνατο στην ηλεκτρική καρέκλα, αλλά συνέχιζε να υποστηρίζει σθεναρά ότι ήταν αθώος. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που τον πίστεψαν και ο Μπάντι είχε αποκτήσει θαυμαστές, που παρευρίσκονταν στις δίκες για να τον υποστηρίξουν.

Μία από αυτούς ήταν η Κάρολ Αν Μπουν, που τον παντρεύτηκε και απέκτησε μία

κόρη μαζί του. Ο Μπάντι παραδέχτηκε την ενοχή του λίγο πριν τον θάνατό του και έδωσε στην αστυνομία λεπτομέρειες για τα θύματά του, αν και οι αρχές δεν είναι πεπεισμένες ότι αποκάλυψε όλη τη δράση του, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχαν πολλά ακόμα πτώματα που δεν είχαν αποκαλυφθεί. Εκτελέστηκε στις 24 Ιανουαρίου 1989.



ΠΗΓΕΣ:

- <http://goo.gl/34KSjg>