

Zodiac Killer

Κατά συρροήν δολοφόνος που έδρασε απο τα τέλη του '60 και κυρίως τη δεκαετία του '70 στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσισκό. Ο Zodiac κηνυγούσε κυρίως ζευγάρια, τα οποία δολοφονούσε έπειτα από μια μαρτυρική διαδικασία τρομοκρατώντας τους κατοίκους της περιοχής.

Το πρώτο θύμα του ήταν μια 18χρονη φοιτήτρια, η Cheri Jo Bates. Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε ένα αντρικό ρολόι, το αποτύπωμα μιας μπότας και ιστοί, ενώ από την ανάλυση των δεδομένων του εγκλήματος, φάνηκε ότι η φοιτήτρια προφανώς γνώριζε τον δράστη, οπότε η αστυνομία υπέθεσε ότι μάλλον είχε να κάνει με έγκλημα πάθους.

Το επόμενο διάστημα στάλθηκαν μια σειρά από επιστολές σε τρεις διαφορετικές εφημερίδες, αναφέροντας με λεπτομέρειες που μόνον ο δολοφόνος θα μπορούσε να γνωρίζει και συνοδεύονται με κάτι γραμμένο σε κώδικα.



Τα μηνύματα δημοσιεύονται και ένας δάσκλος καταφέρνει να σπάσει τον κώδικα. Το μήνυμα ήταν το εξής:

<< Μου αρέσει να σκοτώνω ανθρώπους γιατί έχει πολύ πλάκα. Έχει πιο πολύ πλάκα από το κυνήγι, γιατί ο άνθρωπος είναι το πιο επικίνδυνο ζώο απ' όλα. Το να σκοτώνω κάτι είναι η πιο δυνατή εμπειρία, είναι ακόμη καλύτερη από το να ξεδίνεις με ένα κορίτσι. Το καλύτερο όλων είναι πως, όταν πεθάνω, θα

ξαναγεννηθώ στον παράδεισο και όλοι όσους έχω σκοτώσει θα γίνουν σκλάβοι μου. Δεν θα σας πω το όνομα μου, γιατί θα προσπαθήσετε να με κάνετε να σταματήσω να συλλέγω σκλάβους για τη μετέπειτα ζωή.>>

Ο Zodiac φέρεται να είναι υπεύθυνος για τουλάχιστον 5 φόνους ενώ χρεώνεται ανεπίσημα και άλλες 36 δολοφονίες, καθώς είχαν γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται σαν ατύχημα. Η έρευνα για την σύλληψη του απέτυχαν ενώ για ορισμένους υπόπτους τα στοιχεία δεν ήταν τέτοια που θα μπορούσαν να αποδείξουν ότι κάποιος από αυτούς ήταν ο Zodiac.

Τις περισσότερες πιθανότητες είχε συγκεντρώσει ο Άρθουρ Λέι Άλεν ο οποίος πέθανε το 1992.

Το 2009 η υπόθεση ξανάνειξε για τις αρχές. Μια γυναίκα 47 ετών υποστήριξε στις αστυνομικές αρχές ότι ο πατέρας της ήταν αυτός που είχε σκορπίσει τον τρόμο

στο Σαν Φρανσίσκο πριν από αρκετές δεκαετίες. Η Ντέμπορα Πέρεζ, κόρη του Γκάι Γουόρντ Χέντρικσον.

Να σημειωθεί πως ο πατέρας της Πέρεζ απεβίωσε το 1983 ενώ η ίδια αναφέρει πως

όταν ήταν σε ηλικία 7 ετών είχε ταχυδρομήσει κάποια απ' τα γράμματα του Zodiac.



ΠΗΓΕΣ:

- <http://www.dinfo.gr/oi-pio-diasheimoi-kata-surrh-δολοφονοι/>