

**1η Ημέρα Τετάρτη 2/7 :** Παίρνω το **Bakerloo καφέ τρένο** για **Piccadilly circus**. Εκεί βλέπω την περίφημη **πλατεία Πικαντίλι με το άγαλμα του Έρωτα (γιος της Αφροδίτης)** στο κέντρο της, την πλατεία **Τραφάλγκαρ**, τον ομφαλό του Λονδίνου, την **Εθνική Πινακοθήκη** και στη συνέχεια περνώντας από το φημισμένο **Σέιντ Τζέιμς Πάρκ** θα φθάσουμε στα ανάκτορα του **Μπάκιγχαμ** όπου και διαμένει η Βασίλισσα **Ελισάβετ Β΄**. Συνεχίζουμε τη πανοραμική ξενάγηση περνώντας από το περίφημο κτίριο του **Κοινοβουλίου** που στεγάζει τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων και φιλοξενεί το έμβλημα της πόλης **το Αβαείο του Ουέστμινστερ, το Ενωδρείο**, το **Μπιγκ Μπεν** και από τη γέφυρα **Westminster Bridge Road** περνάω απέναντι στην περιοχή **South Bank Center** όπου στο αριστερό μας χέρι βλέπουμε **τον τροχό της Χιλιετίας** της **British Airways** ο ψηλότερος τροχός παρατήρησης στον κόσμο που προσφέρει μια μοναδική άποψη του Λονδίνου. Προχωρώντας μπροστά μας θα δούμε το **Ρόγιαλ Φέστιβαλ Χολ** και στη συνέχεια το **Βασιλικό Εθνικό Θέατρο**. Στη συνέχεια ή από τη γέφυρα του τρένου **Golden Jubilee Bridge** ή από τη γέφυρα **Waterloo Bridge** φθάνω στη στάση **Embankment**. Από εκεί παίρνω το **πράσινο τρένο** που λέγεται **District** και κατεβαίνω στη στάση **Tower Hill** όπου βλέπω τον **Πύργο του Λονδίνου**, το σημείο και αξιοθέατο από όπου ξεκινάει η ιστορία μιας μεγάλης αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια από τη στάση **Tower Hill** παίρνω και πάλι το **πράσινο τρένο** που λέγεται **District** και κατεβαίνω στη στάση **Monument** και από εκεί θα διασχίσουμε τη γέφυρα **London Bridge** για να περάσουμε απέναντι στην περιοχή **Σάδορκ και Μπάνκσαιντ** όπου θα δούμε τον καθεδρικό ναό **Σαδόρκ** και μετά συνεχίσουμε με το **Σί τυ** το μέρος όπου χτυπάει η οικονομική καρδιά του Ηνωμένου Βασιλείου για να δούμε το **Χρηματιστήριο**, την **Τράπεζα της Αγγλίας**. Στη συνέχεια από τη στάση **Bank** θα πάρω το **κόκκινο μετρό** που λέγεται **Central** για να κατέβω στη στάση **St.Pauls** τον **Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου**, αριστούργημα του Κρίστοφερ Ρεν. Παίρνω ξανά το **(Κόκκινο μετρό)** που λέγεται **(Central)** για να κατέβω στη στάση **Oxford Circus**. Η

περίφημη **Όξφορντ Στρητ** λίγο πιο κάτω με τα πόδια η **Μποντ Στρητ** με τους γνωστούς οίκους μόδας και υψηλής ραπτικής με τα αμέτρητα πολυκαταστήματα όπως το **Σέλφριντζις** , η **Ρήτζεντ Στρητ** με καταστήματα υψηλής ποιότητας αποτελούν αγοραστικό πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών του Λονδίνου. Γυρνάω ξανά πίσω στη στάση **Oxford Circus** με τα πόδια και από εκεί παίρνω το **Bakerloo καφέ τρένο** για **Warwick Avenue** που εκεί κοντά είναι το σπίτι της Δέσποινας **St.John's Wood**.

**2η Ημέρα Πέμπτη 3/7** : Παίρνω το **Bakerloo καφέ τρένο** για **Embankment**. Από εκεί το **πράσινο τρένο** που λέγεται **District** και κατεβαίνω στη στάση **Monument** όπου έχει ανταπόκριση ο σιδηρόδρομος.Εκεί παίρνω το σιδηρόδρομο για **Greenwich** και **Blackhealth** και αφού περιηγηθώ στο **Greenwich** , θα επισκεφθούμε το **Αστεροσκοπείο** του Γκρήνουιτς ,μετά κατεβαίνω στην αποβάθρα **Greenwich** όπου γίνεται η επιβίβαση στα πλοία για το **Westminster** . Από τη στάση του μετρό **Westminster** παίρνω το **πράσινο τρένο** που λέγεται **District** και κατεβαίνω στη στάση **Embankment** .Παίρνω την ανταπόκριση το **Bakerloo καφέ τρένο** για **Piccadilly Circus**.Εκεί περπατώντας την οδό **Coventry Street** συναντάμε την πλατεία **Leicester Square** λίγο πιο πάνω στο ίδιο δρόμο συναντάμε την πλατεία **Coven Garden**, με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και τους πλανόδιους μουσικούς και τα διάφορα θεάματα που προσφέρουν οι μίμοι ,διασχίζουμε την **Endell street** φτάνουμε στην **High Holborn street** και **New Oxford street** και από εκεί πάμε για **The British Museum**, όπου μέσα σε όλα τα πλούτη και αριστουργήματα διαφόρων πολιτισμών θα βρείτε και την ελληνική πτέρυγα με τα περίφημα μάρμαρα του Παρθενώνα,αφού δούμε το μουσείο γυρνάμε πάλι στην πλατεία **Leicester Square** και από εκεί περνάμε στην συνοικία **Soho**,όπου μέσα από τα στενάκια του **Soho** βγαίνω πάλι στην **Oxford Street** και **Bond**

**Street.** Από τη στάση **Oxford Circus** παίρνω το μπλέ ανοιχτό τρένο που λέγεται **Victoria** και πηγαίνω προς τη στάση **Hyde Park Corner** φημισμένο για τα ανάκτορα του Κένσινγκτον. Διασχίζοντας την **Πάρκ Λέιν** με τα πολυτελέστατα ξενοδοχεία από τη μια και το πανέμορφο **Hyde Park** από την άλλη θα μας οδηγήσει στο έργο του **John Nas Marble** (μαρμάρινη αφίδα). Επίσης δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι εκδρομή στο Λονδίνο δεν νοείται χωρίς ψώνια. Επίσης δεν πρέπει να λησμονήσουμε το πολυκατάστημα. αξιοθέατο **Harrords** στο Νάιτςμπριτζ, παγκοσμίου φήμης πολυκατάστημα και **Harvey & Nicholds**, κοντά στη στάση του μετρό **Knightsbridge**, τα εκλεκτά καταστήματα της **Sloan Στρήτ**. Περπατώντας την **Kensington Road** ή μέσα στο πάρκο βλέπουμε το **Royal Albert Hall**, το βασιλικό Κολέγιο Τεχνών, το μνημείο του **Αλβέρτου**, και από κάτω αφού πάρω τους εξής δρόμους α) **Queen's Gate Terrace** ή την **Excibition Road** φτάνω στο μουσείο **Βικτόριας και Άλμπερτ**, το **Natural History Museum** (Φυσικής Ιστορίας) και στο **Science Museum**, γυρίζω ξανά στο **to Royal Albert Hall**, στη συνέχεια το παλάτι του **Kensington** μέσα στο **Hyde Park** και από τη στάση **Notting Hill Gate** ή τη στάση **Queensway** ειδικά σ' αυτή τη στάση και λίγο πιο πάνω είναι η περιοχή **Κέσιγκτον και Χόλαντ Πάρκ** κοντά στη στάση μετρό **Bayswater** ή τη στάση **Lancaster Gate** είναι η αγορά **Πορτμπέλο Ρόουντ** στο **Νότινγκ Χιλ** με τους εκατοντάδες εμπορικούς πάγκους. παίρνω το **πορτοκαλί μετρό που λέγεται Central** μετρό και κατεβαίνω στη στάση **Oxford**. Από εκεί παίρνω το **καφέ τρένο Bakerloo** για **Warwick Avenue**.

**3η Ημέρα Παρασκευή 4/7 :** Παίρνω το **Bakerloo καφέ τρένο** για **Baker Street**, εκεί κοντά είναι το Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της **Μαντάμ Τυσο**, το καλύτερο στο είδος του και το Οντιπόριουμ μιας και είναι ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, και το **Πλανητάριο**. Ξαναπαίρνουμε το καφέ μετρό **Bakerloo** και κατεβαίνω στη στάση **Oxford Circus**, εκεί παίρνω το μπλέ ανοιχτό τρένο που λέγεται **Victoria** και κατερβαίνω στη στάση **Green Park** και περπατώντας στο βασιλικό πάρκο φτάνω στα ανάκτορα του **Backinham** με τους

φρουρούς που φυλάνε τη βασίλισσα. Μετά με τα πόδια περπατώντας προς τη στάση **Hyde Park Corner** όπου εκεί παίρνω το ανοιχτό μπλέ μετρό που λέγεται **Piccadille** και κατεβαίνουμε στη στάση του μετρό **Leicester Square**. Από εκεί παίρνω την ανταπόκριση που λέγεται **Nothorn** και κατεβαίνω στη στάση του μετρό **Camden Town**, όπου είναι η περιοχή **Ρίτζεντς Πάρκ και Μεριλιμπόουν** με το φημισμένο **Ρίτζεντ Παρκ** με το ζωολογικό του κήπο, όπου γύρω-γύρω περιμετρικά του **Ρίτζεντ Παρκ**. Περίπατος δύο ωρών στο **Ρίτζεντς Κάναλ** με κατάληξη στην οδό **Saint John's Wood** όπου περπατώντας φτάνουμε στο σπίτι της Δέσποινας.

#### **4η Ημέρα Σάββατο 5/7 : Λονδίνο – Πύργος Γουίνσδορ**

**Πύργο του Γουίνσδορ**. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας απ' τον καιρό του Γουλιέλμου του Κατακτητή. Έκτασης πέντε στρεμμάτων ξετυλίγει τα επιβλητικά τείχη του πάνω σε ένα λοφίσκο που περιτριγυρίζεται με τάφρο. Θα επισκεφθούμε τα επίσημα διαμερίσματα και το κουκλόσπιτο της Βασίλισσας όπως και το παρεκκλήσι του **Σαίντ – Τζώρτζις** αφιερωμένο στον προστάτη άγιο του Τάγματος της Καλτσοδέτας. Μετά το τέλος της ξενάγησής μας θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε μια βόλτα στα δαιδαλώδη δρομάκια της όμορφης ομώνυμης πόλης Γουίνσδορ.

Προαιρετική εκδρομή στην **πόλη του Μπαθ** και στον αρχαιολογικό χώρο του **Στόουνχετζ**.

#### **6η Ημέρα Κυριακή 6/7**

Προαιρετική εκδρομή **Οξφόρδη – Στράτφορντ από Έιβον – Κάστρο Γουόρικ**. Θα επισκεφθώ δεν είναι σίγουρο αν θα παω, δύο σημαντικές πνευματικές πόλεις και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά κάστρο του Μεσαίωνα. Πρώτος σταθμός στην εκδρομή η περίφημη πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα υπέροχα κτίρια των κολεγίων και να πάρουμε μια γεύση από τον τρόπο ζωής των φοιτητών στο δεύτερο πανεπιστήμιο του

κόσμου. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουμε μια γραφική διαδρομή στην επαρχία της Αγγλίας που θα μας οδηγήσει στην κωμόπολη του Στράτφορντ από Έιβον την γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ, ενός από τους μεγαλύτερους δραματουργούς και θεατρικούς συγγραφείς. Εκεί θα έχουμε το χρόνο να γευματίσουμε σε κάποια παραδοσιακή παμπ με θέα τον ποταμό Έιβον. Συνεχίζουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη στο Μεσαιωνικό κάστρο Γουόρικ , το πιο καλοδιατηρημένο κάστρο της Αγγλίας. Θα δούμε εκθέματα της εποχής του Μεσαίωνα όπως πανοπλίες , σπαθιά αλλά και Έργα Τέχνης όπως και αναπαραστάσεις **Κέρινων Ομοιωμάτων της Μαντάμ Τουσσό** μιας δεξίωσης που έλαβε χώρα στο κάστρο εκείνη την εποχή.

**Διεύθυνση:**

**Phone: +0044**

**Από HEATHROW παίρνω το απλό τρένο όχι express για Paddington**

**Μετά ή παίρνω TAXI ή bus 332 όχι από απέναντι**

**Για Clifton Court**

**Corner St John's wood Road & Maida Vale**

**Από GATWICK παίρνω το απλό τρένο όχι express για VICTORIA τέρμα / Paddington.**

**Μετά παίρνω bus 16 τέλος της EDGWARE ROAD αρχή MAIDA VALE (στάση St John's Wood Road)**

**1) Gatwick: victoria station, UK**